



HVGE
HUIS VAN GOD EINDHOVEN

JE BENT WELKOM!

REAL PEOPLE - REAL LIVES - REAL SOLUTIONS

Jaarverslag “Huis van God”

2023

www.HuisvanGod.nu

Contact: 0624240357

Zondagdienst: locatie en tijd, zie website

Doordeweekse samenkomst



Jaarverslag

Zondagdiensten

We zijn in 2023 bezig geweest met vers voor vers door het Lukas evangelie te gaan, de 2e Timotheüs brief is behandeld en er is een prekenserie gegeven over wat een gezonde gemeente is. Er zijn ook diverse thematische preken gegeven.

Elke zondag is er ook samenzang, gebed en mededelingen.

Na de dienst is er altijd koffie en kinderen spelen achter op het plein, waar ook een pingpong tafel staat en voetbald kan worden. Er staan ook picknickbanken voor mensen om te zitten.

Elke 4^e zondag van de maand hebben we gezamenlijk gegeten na de dienst. Ieder neemt dan wat mee en wie niet in staat is iets mee te nemen, at toch lekker mee. Het is ook een moment om gastvrijheid te tonen. Bezoekers waren uiteraard van harte welkom om mee te doen.

We hebben ook diverse doopdiensten gehad.

Totaal kwamen er 5 externe sprekers, dezen krijgen ook een vergoeding.

We zijn in december 2023 verhuist van Pitstop, Grand combin 2, naar de Fakkellaan 1 (vlakbij). Op deze manier kunnen we eindelijk weer op zondagmorgen samenkomen in plaats van in de middag. De huur zal daardoor omlaag gaan.

Kinderdiensten

Elke zondag is er een kinderdienst met kinderen tot groep 4. (flexibel). Daarna zitten kinderen bij de ouders in de dienst. Diverse thema's en bijbelboeken zijn behandeld op hun niveau met werkjes en ze spelen na afloop.

Woensdagavonden

Op de woensdagavonden werd meestal dieper ingegaan op de preek van de zondag. Vaak zoeken we dan hoe we e.e.a. praktisch kunnen maken. Soms was er ook een thema of een bijbelgedeelte zoals een psalm die we bespreken met de gemeente.

In verband met kinderen kan niet iedereen erbij zijn. Daarom hebben we een hybride avond, dat betekent dat diverse mensen, ook vanwege gezondheidsredenen er digitaal bij zijn via een streamscherm. We kunnen in beide richtingen spreken met elkaar.



Gebedsavonden

Tijdens de woensdagavond hadden we ook momenten van gebed. We bespreken hier samen gebedsverhoringen en noden en deze komen op de gebedslijst.

Vrouwenavonden

Ongeveer eens in de 6 weken was er een vrouwenavond. Veelal werd gekeken naar onderwerpen genoemd in Titus 2, maar dat was soms ook anders.

Mannenwerk

Eens per twee maanden is er een mannenavond geweest.

Evangelisatiewerk

Elke week zijn we te vinden in de stad met een team om met mensen in gesprek te gaan over de zingeving van het leven volgens de bijbel en om het evangelie te delen. Er staat ook een bijbeltafel. Mensen kunnen gratis een bijbel pakken. Wekelijks worden tussen de 50 en 100 Nieuwe Testament bijbels meegenomen. We delen ook veel Johannes evangelies uit.

Noden

Er zijn diverse mensen in nood geweest waar hulp is verleend. Dit varieerde van mensen die om fysieke redenen even niet het huishouden konden doen tot mensen die financieel in nood zaten en of door individuen geholpen zijn, of door iets vanuit de gemeente pot te doen. Ook is er hulp geboden bij geboorte door te koken voor het gezin.

Zendingen

Wij ondersteunen enkele mensen die zendingswerk doen, met als doel kerken te planten.

Oudsten overleg



Wekelijks was er ook een oudsten overleg, met uitzondering van vakantieperiodes van mensen.

